

Την ημέρα των Φώτων, 6 Ιανουαρίου 2011, δεν εκτελέστηκε το **μοναδικό** δρομολόγιο συμβατικού πλοίου Βόλου -Βόρειες Σποράδες.

Η αιτία είναι, όπως μας ενημέρωσε πηγή του πρακτορείου : *'Για να κόψουν την Βασιλο-πίτα οι Λιμενικοί και η ηγεσία του Βόλου μέσα στο πλοίο αυτό στο λιμάνι του Βόλου*."

Όνομα πλοίου 'Εξπρες Σαντορίνη'

Ζητά λοιπόν ο μοναδικός και ζωντανός αυτός πολίτης, Καραθάνος Βασίλης, **"να τιμωρηθεί και να δοθεί επίσημη εξήγηση, από υπευθύνους που υπέγραψαν, από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, την απόφαση μη ελκτέλεσης του δρομολογίου. Στο νησί τους ή στο τόπο τους, αυτοί σταματάνε τη μοναδική συγκοινωνία όταν είναι να κόψουν την πίτα κάποιοι μεγαλοσχήμονες τοπικοί άρχοντες και υψηλόβαθμοι υπηρεσιακοί παράγοντες , που θέλουν να δώσουν έτσι τα διεπιστευτήριά τους προς την κάθε στιγμή εξουσία;"**

Καραθάνος Βασίλειος τηλ. 2427-0-22880.

Ο Βασίλης εδώ μου εκμυστηρεύτηκε το παράπονό του, γιατί να τον μεταχειριστούν τόσο άπρεπα και μειωτικά. Θυμήθηκε το αθάνατο Ελληνικό πνεύμα, το οποίο έχει διαπρέψει ανά την υφήλιο. Θυμήθηκε την προσβολή που έκανε από θέση ισχύος ο τότε Αμερικανός πρόεδρος στον αείμνηστο Ωνάση, οπότε το πνεύμα αυτού του θαυμαστή πολλών και όχι μόνον του Βασίλη, απάντησε στον Αμερικανό πρόεδρο, όταν του είπε να αποσειρεί τις δραστηριότητές του από κάποια περιοχή: "εγώ που με βλέπεις όχι μόνο δε θα αποσυρθώ αλλά θα σου πάρω και την ίδια τη γυναίκα"

Δεν ξέρω πόσο αληθεύει, όχι τόσο ως προς την ικανότητα του Έλληνα κροίσου να φτιάξει τέτοιο ρεζίλεμα.

Πραγματικά όμως αξίζει να δημοσιεύονται οι απόψεις πολιτών που αμύνονται κατά της υποβάθμισης δικαιωμάτων τους και της ποιότητας της ζωής τους, ακόμα και όταν βρίσκονται σε μια άλλη χώρα. Θέλουν να τους σέβεται η όποια πολιτεία διαλέξουν να τους φιλοξενήσει. Και πολύ καλά κάνουν.

Όμως το δικαίωμά τους στη δυνατότητα έκφρασης, έστω και με κάπως θυμωμένο τρόπο, των παραπόνων και των παρατηρήσεών τους με ποιον τρόπο η δική μας τοπική πολιτεία, φροντίζει να την κατοχυρώνει;

Εδώ λοιπόν αναδεικνύεται **το έλλειμμα ενημέρωσης** στο Λαό, που ισοδυναμεί με έλλειμμα σεβασμού προς αυτόν.

Την ώρα μάλιστα που δέχεται μια θρασύταστη, βάρβαρη, πρωτόγονη, επικίνδυνη, φασίζουσα επίθεση ακόμα και από το ίδιο το κράτος του σάπιου αυτού κοινωνικού συστήματος.

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη δύναμη ψυχής του άξιου αυτού πολίτη της Σκιάθου.

Πραγματικά αγαπάει την πατρίδα του και θέλει να είναι περήφανος γι' αυτό. Γι αυτό και δημοσιεύει προς τους συμπολίτες του τις απόψεις του, γιατί τους σέβεται όπως θέλει και ο ίδιος να απολαμβάνει του σεβασμού αυτού.